

DOE EENS BEK

Tijden veranderen, vrijetijdsbesteding óók. Ontdek hier welke activiteiten heel erg leuk en helemaal 'in' zijn!

• TEKST: SOFIE DE SMET • FOTOGRAFIE: JOHANNES VANDE VOORDE, KAREL DAEMS



Eten van de straatstenen

Zin in een stadswandeling en/of kookworkshop onder de noemer 'how to survive in a city?' Dan bent u aan het juiste adres bij Ann Van de Vyvere van de vzw Irma Firma.

Overleven in een grootstad, hoe doe je dat?

Ann: "Tijdens deze workshop ontdek je dat er in de streek meer voedsel te vinden is dan je zou denken. Niet in vierbakken, wel tussen de straatstenen, in dakgoten, op braakliggende terreinen en langs spoorwegbermen. We bijvoorbeeld dat er veel tomaten langs het spoor groeien. Verder kun je overleven op prei, brandnetel en nog vele wilde planten en kruiden. Of een stukje muskusrat, óó smakelijk en gezond!"

Kun je ziek worden van zo'n culinair experiment?

Ann: "We werken samen met herboristen en biologen. Zeker 100% zeker dat alles wat je in je mond stopt ook heel veilig is. Er is nog nooit iemand ziek geworden na deze cursussen!"

Wat is de bedoeling van deze ietwat bizarre workshops?

Ann: "We willen vooral een aantal taboes doorbreken. Het wordt vaak gezien als een agressieve plaats. Wij tonen dat er ook poëzie en schoonheid in schuilt. We willen niet met andere ogen naar die omgeving leren kijken. De straat ook lang niet zo vervuld dan je zou denken. Een aardbeiplatteland kan soms ongezonder zijn door de pesticiden die erop worden gebruikt!"

Hoe reageren de deelnemers?

Ann: "De meesten komen met een zekere argwaan naar deze workshop. Maar gaandeweg draaien ze wel bij. Sommigen staan zelfs te popelen om gasten te imponeren met een gerecht dat ze van de straatstenen geplukt hebben!"

Meer info op www.irmafirma.be of 0485 31 56 44