

zondag 29 maart 2009

Snoep zoeken tussen de straatstenen



© tvbrussel
Het kunstenaarscollectief Irma Firma gaat op zoek naar wat voedzaam is tussen de straatstenen.

Links

[Irma Firma](#)

zijn allerhande insecten: kakkerlakken, sprinkhanen en krekels." In de Dansaertstraat vonden de twee dames ook nog een tomatenplantje, in de Broekstraat vonden ze prei en het Noordstation voorzag hen van aardbeien.

Irma Firma gaat ook in andere grootsteden op zoek naar voedzaam eten op straat, maar Brussel blijft toch hun favoriete stad. "Brussel is een heel rijke stad. Er zijn hier veel culturen, en veel toeristen. Die brengen zaadjes mee uit andere landen. Daarom zijn er hier ook zoveel exoten, die hier geen natuurlijke vijanden hebben. En daarom groeien ze ook zo goed in deze stad," vertelt De Vyvere. "Het lijkt gek om tussen de straatstenen te gaan snoepen. Het is een taboe om iets van straat op te rapen en het in je mond te steken. Maar je moet gewoon een klik in je hoofd maken en er voor gaan."

Met hun kunstenaarscollectief Irma Firma organiseren Van De Vyvere en Vervloessem ook wandelingen vergezeld van een bioloog of een herborist.

© tvbrussel

Brussel - Hoe kan je overleven in een grootstad als Brussel? Het kunstenaarscollectief Irma Firma vroeg het zich af en zocht naar wat voedzaam is tussen de straatstenen.

Ann Van De Vyvere en Gosie Vervloessem van Irma Firma zijn zo'n vijf jaar geleden begonnen met hun project '*How to survive in a city*'. Ze gaan op zoek naar wat eetbaar én voedzaam is in een grootstad.

Onder andere de groene rotonde van het Montgomeryplein biedt heel wat lekkers, zo blijkt. "Hier is een bosje duizendblad, een pittig kruid dat kervelachtig smaakt. Het is lekker in de soep of als versiering op kleine hapjes," weet Van De Vyvere. Maar er staan ook diertjes op het menu van Irma Firma. "Vooraf in dit seizoen zijn er veel regenwormen. Maar we hebben ook muskusratten gevonden, beter bekend als het waterkonijn. Die zijn heel lekker. We zijn ook duiven gaan vangen. En er